

'Caecilia, het orgel, de muziek en andere kunsten'

**b.g.v. 40-jarig jubileum als kerkmusicus Ruud Hoogenboom
en Tjeerd van der Ploeg, 50 jaar organist**

**Met medewerking van Schola Cantorum Purmerend
o.l.v. Tjeerd van der Ploeg**



St. Caeciliabeeld met orgel op het Ypma-orgel in Westwoud

Boekpresentatie, lezing en concert

in de St. Martinuskerk, Westwoud,

zondag 19 november, 15.30 uur

Welkom

Improvisatie door Tjeerd van der Ploeg
over 'Gildebroeders, maakt plezieren', het bekende St. Caecilialied.

Inleiding

Antifonen & Responsorie uit de Metten van St. Caecilia

1^e Antifoon

Caecilia virgo Almachium esuperabat: Tiburtium et Valerianum ad coronas vocabat.
De Maagd Caecilia overheerste Almachium; zij riep Tiburtium en Valerianum om gekroond te worden.

2^e Antifoon

Expansis manibus, orabat ad Dominum, ut eam eriperet de inimicis.
Zij strekte de handen uit en bad tot de Heer opdat Hij haar zou redden van de vijanden.

3^e Antifoon

Cilicio Cecilia membra domabat, Deum gemitibus exorabat.
Met een boetkleed beteugelde Caecilia haar lichaam, met verzuchtingen smeekte zij God.

1^e Responsorie

Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat dicens: fiat domine cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar.

V. Biduanis ac triduanis jejuniis orans, commendabat se Domino quem timebat.

Onder de klanken van het orgel zong de maagd Caecilia in haar hart een zang voor de Heer alleen, en zei: Laat, Heer, mijn hart en mijn lichaam onbevlekt zijn, opdat ik niet te schande worde. (ps. 119, 80).

V. Twee en drie dagen vastend in gebed beval zij de Heer aan hetgeen zij vreesde.

2^e Responsorie

O beata Caecilia quae duo fratres convertisti, Almachium iudicem superasti, Urbanum episcopum in vultu angelico demonstrasti.

V. Quasi apis argumentosa Domino deservisti.

O heilige Caecilia die twee broeders hebt bekeerd, Almachium hebt bedwongen, bisschop Urbanus het aangezicht van de engel toonde.

V. Als een ijverige bij de Heer diende.

3^e Responsorie

Virgo gloriosa semper Evangelium Christi gerebat in pectore,
et non diebus neque noctibus vacabat a colloquiis divinis et oratione.

V. Expansis manibus orabat ad Dominum, et cor eius igne coelesti ardebat.

De roemrijke maagd droeg steeds het evangelie van Christus op het hart en noch bij dag noch bij nacht onthield zij zich van samenspraken met God en van het gebed.

V. Met uitgestrekte armen bad zij tot de Heer en haar hart brandde van hemels vuur.

Lezing door Drs. R.T.M. Hoogenboom

4e Antifoon

Domine Jesu Christe, seminator casti consilii suscipe seminum fructus, quos in Caecilia seminasti.
Heer Jezus Christus, die de zuivere harten uitzaait, neem de vrucht in ontvangst die U in Caecilia hebt gezaaid.

5e Antifoon

Beata Cecilia dixit Tiburcio: Hodie te fateor esse meum cognatum, quia amor Dei te fecit esse contemptorem idolorum.

De heilige Caecilia sprak tot Tiburtius: heden herken ik u als mijn verwant, omdat de liefde tot God u heeft gemaakt tot een verachter van de afgoden.

6e Antifoon

Fiat, Domine, cor meum et corpus meum immaculatum, ut non confundar.

Laat, Heer, mijn hart en mijn lichaam onbevlekt zijn, opdat ik niet te schande worde. (ps. 119, 80)

4e Responsorie

Cilicio Caecilia membra domabat, Deum gemitibus exorabat.

V. Almachium exsuperabat Tiburtium et Valerianum ad coronas vocabat.

Met een boetkleed beteugelde Caecilia haar lichaam, met verzuchtingen smeekte zij God.

V. *(Zij) overheerste Almachium en riep Tiburtium en Valerianum om gekroond te worden*

5e Responsorie

Caecilia intra cubiculum orantem invenit, et juxta stantem Angelum Domini: Quem videns Valerianus, nimio terrore correptus est.

V. Angelus Domini descendit de caelo, et lumen refulsit in habitaculo.

(Valerianus) vond Caecilia biddend in haar vertrek en de engel des Heren stond naast haar. Toen Valerianus die zag, werd hij door grote vrees bevangen.

V. *De engel des Heren daalde neer uit de hemel en het vertrek werd vervuld van licht.*

6e Responsorie

Domine Jesu Christe, pastor bone, seminator casti consilii, suscipe seminum fructus quos in Caecilia seminasti: Caecilia famula tua quasi ovis (sic) tibi argumentosa deservit.

V. Nam sponsum, quem quasi leonem ferocem accepit, ad te quasi agnum mansuetissimum destinavit.

Heer Jezus Christus, Goede Herder, Gij, die de zuivere harten uitzaait, neem de vrucht in ontvangst van het zaad, dat Gij in Caecilia hebt gezaaid. Als een nijvere bij heeft Caecilia, uw dienaar, u ijverig gediend.

V. *Want de bruidegom, die zij als een woeste leeuw had ontvangen, heeft zij als een zachtmoedig lam voor U bestemd.*

Lezing (vervolg)

7e Antifoon

Credimus Christum Filium Dei verum Deum esse, qui sibi talem elegit famulam.

Wij geloven dat Christus de ware Zoon van God is, die zich zulk een dienaar heeft uitverkoren.

8e Antifoon

Nos scientes sanctum nomen, omnino negare non possumus.

Wij belijden zijn heilige naam en verloochenen Hem niet.

9e Antifoon

Tunc Valerianus perrexit ad antistitum, et, signo quo acceperat, invenit sanctum Urbanum.

Toen ging Valerianus verder (naar de bisschop) en met het teken dat hij had gekregen, vond hij de heilige Urbanus.

7e Responsorie

Beata Cecilia dixit Tiburcio: Hodie te fateor esse meum cognatum, quia amor Dei te fecit esse contemptorem idolorum.

V. Sicut enim amor Dei mihi tuum fratrem conjugem fecit, ita te mihi cognatum fecit esse.

De heilige Caecilia sprak tot Tiburtius: heden herken ik u als mijn verwant, omdat de liefde tot God u heeft gemaakt tot een verachter van de afgoden.

V. Want zoals de liefde tot God uw broer tot mijn echtgenoot heeft gemaakt, zo heeft zij u gemaakt tot mijn verwant.

8e Responsorie

Caecilia me misit ad vos, ut ostendatis mihi sanctum Urbanum; Quia ad ipsum habeo secreta quae perferam.

V. Tunc Valerianus perrexit, et, signo quod acceperat, invenit santum Urbanum.

Caecilia heeft mij tot u gezonden om mij te brengen bij de heilige bisschop; want ik heb hem een geheim over te brengen.

V. Toen ging Valerianus verder en met het teken dat hij had gekregen, vond hij de heilige Urbanus.

Na afloop is er een deurcollecte.

Tevens is het boek ***Caecilia, het orgel, de muziek en andere kunsten*** vanmiddag verkrijgbaar voor € 10,-

Over de auteur

Drs. R.T.M. Hoogenboom is kerkmusicus en musicoloog. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het *KDOV-blad* (Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging), publicist over (kerk)muziek, cultuur en regionale geschiedenis en docent Muziek en Culturele Kunstzinnige Vorming aan een middelbare school.

Het boek

* Drs. R.T.M. Hoogenboom, *Caecilia, het orgel, de muziek en andere kunsten*, 146 blz., 200 ill., ISBN 978-90-813873-9-2, te bestellen voor €17,50 (incl. verzendkosten) via ra.hoogenboom14@gmail.com o.v.v. naam en adres.

De **Schola Cantorum Purmerend** onder leiding van Tjeerd van der Ploeg bestaat ruim 25 jaar en richt zich voornamelijk op het verzorgen van de Getijdenliturgie.

Tjeerd van der Ploeg is werkzaam als organist en dirigent van de St. Christoforuskerk te Schagen. Voor meer info: www.nicholsonschagen.nl.